

## Vraag het aan Morya



### Pak het aan en werk het af

“Het is heel belangrijk dat je rustig bent in de uitwerking van zaken, ook al is het een papierwinkel, ook al lijken die zaken niet zozeer een betekenis te hebben of denk je: ‘ja kom, zo is het leven nu eenmaal, een klus hier, een klus daar, en dan nog een klus en nog een.’ Neen, die dingen die in jouw leven gegooid worden, zijn niet voor niets. Want daarin kan je jezelf kennen.

Als je er slordig in bent, weet: het komt terug. Vandaar dat het goed is om iets aan te pakken, het uit te werken, af te werken en dan gedaan, uit, over. Maar dat ding toont je dan de weg en het is belangrijk om rustig te zijn in die dynamiek. Want los je iets op wat op het eerste gezicht niet zo belangrijk lijkt en je doet het goed, dan leer je daar jezelf in kennen maar je leert vooral de dynamiek van jouw leven kennen. Want het kan zijn dat je voortdurend rusteloos bent en dat is niet nodig.

Het is goed om diep in het leven te kijken en diep gelukkig te zijn, ook met de kleine klussen van iedere dag. Niet om van de ene klus alweer in de andere te tuimelen, maar om in die kleine dingen die dynamiek te zien, die oorspronkelijkheid, de gegevens die ook meetellen. Want werk je iets af, dan komt het niet meer op je weg, maar van daaruit wordt de oorspronkelijkheid van je eigen leven duidelijk. Dat is een heel groot iets, dat krijgt een enorme impact op jouw leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn”  
(uit hoofdstuk 2: ‘Rustig zijn in de dynamiek van dagelijkse klussen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 263

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---